

**SØNDAG D. 16. DECEMBER 2007 - ("Syng julen ind")**

Prædiken af Søren P. Grarup

PRÆDIKENTEKST: **JOHANNESVANGELIET KAP. 1 V. 35-51**

---

Zakarias lovsang.

I den ældgamle tidebønstradition er det skik at synge Zakarias lovsang hver morgen ved morgenbønnen ved solopgang som et udtryk for håb for den nye dag - eller rettere som udtryk for den tillid til Gud, at den solopgang her synges om, ikke blot er bevingede ord af en stolt fars mund for længe siden, men er nærværende virkelighed denne dag.

Nu har vi ladet Zakarias synge med i vores "syng julen ind."

Zakarias lovsang er en profeti over det nyfødte barn, der senere skulle blive kendt som Johannes Døberen - forløberen for Messias - ham, der skulle bane vej for Kristus. Men ordene rækker langt ud over Johannes Døberen, for de handler mest om ham, som han skulle bane vejen for - Jesus, som blev født et halvt år senere.

Han nævnes ikke ved navn, men får her et meget smukt og poetisk navn: Solopgangen fra det høje.

Da han trådte frem i offentligheden, kunne han med rette sige: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« - - Solopgangen fra det høje!

Vi kender alle til øjeblikke eller perioder i livet, hvor mørket sænker sig over os på den ene eller den anden måde - sigtbarheden i tilværelsen bliver kort - vejen bliver ufremkommelig. Hvad er da mere naturligt, end at bede til Gud: Giv mig lys, så jeg kan se at leve.

Paulus har et sted i Efeserbrevet (Ef. 3,20) formuleringen: Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ...

Ofte, når vi beder om lys over tilværelsen, forventer vi, at Gud kommer med en lygte og lyser op lige dér, hvor vi sidder med vort mørke. og hvor er det godt, når vi så oplever lyset.

Men ofte ser vi ikke mere, end det, vi forventer. Og når vi så har fået lys over situationen, er kommet op at stå igen, så går vi videre, som om lyset fra Gud kun var lyskeglen fra en lommelygte. Og snart er vi fanget af mørket igen.

Hvad var det for et navn, Zakarias gav Jesus, der skulle komme? - Solopgangen fra det høje! Guds Søn kom ind i vor verden, tog del i vort liv, tog del i vort mørke og vor smerte og tog vor død på sig. Ikke for blot at konstatere, at der dog er så meget mørke i verden og i et menneskeliv, men for at lyse op og gøre natten til dag - det er det, en solopgang gør.

Han oplyste selv dødens mørke, da han opstod af graven påskemorgen. Det er virkelig langt ud over, hvad vi tør bede om eller kan forstå.

En solopgang er langt mere end en lygte i nattemørket. Solopgangen jager natten væk og skaber en ny dag.

Næste gang du oplever mørket snige sig tæt på - for det vil mørket gøre livet igennem på denne jord - så vov at bede om det, der ikke er til at forstå: ikke blot en lygte i mørket, men solopgangen fra det høje - i dit hjerte og over dit liv.

Tænk at vandre gennem livet - både i glæder og sorger, lykke og smerte - og vandre dér i lys - i dagslys, fordi solen, Jesus Kristus, er gået op i dit hjerte!

Amen.

## Glæd dig, hjerte, solen skinner

1. Glæd dig, hjerte, solen skinner  
midt i natten, varmt og lyst.  
Verdens lys med røde kinder  
dier ved Marias bryst –  
barnet Jesus, Søn af Gud.

2. Nøgen blandt de magtesløse,  
spæd blandt dem, man gør fortræd,  
er han født for her at løse  
mørkets greb med kærlighed –  
Jesus Kristus, Søn af Gud.

3. Staldens trug bli'r barnesengen,  
gjort af samme tømmerstok  
som det kors, der venter drengen,  
hele verdens sydebuk –  
verdens frelser, Søn af Gud.

4. Dog kan drengens øjne gløde  
af den samme påskeglans,  
som skal stråle, selv for døde,  
når han danser livets dans –  
den opstandne, Søn af Gud.

5. Glæd dig, hjerte, lyset skinner,  
nu i nat for jordens små.  
Mørket viger, Jesus vinder,  
de, der dybt i mulmet lå,  
stråle skal som børn af Gud.

6. Om så alle djævle blæser  
mod det lys – det stråler dog.  
Ved dets skær Guds engle læser  
højt for mig af Livets Bog:  
"Også jeg er barn af Gud."

*SPG 2001*

(Noder m. tekst samt lydfil findes på [www.spgrarup.dk](http://www.spgrarup.dk) - menuen "Salmer m.m." - "Nye salmer")