

## Kom, Gud Helligånd.

Kom, Gud Hel - lig - ånd, du kil - de til alt liv på den - ne jord,  
som i alt, der le - ver, stil - le la - der ris - le Li - vets Ord.  
U - den dig må mar - ken vis - ne, u - den dig må hjer - tet is -  
ne .

1. Kom, Gud Helligånd, du kilde  
til alt liv på denne jord,  
som i alt, der lever, stille  
lader risle Livets Ord.  
Uden dig må marken visne,  
uden dig må hjertet isne.

2. Kom, Gud Helligånd, du klare,  
som vort øje ikke ser.  
Ene du kan åbenbare  
for vort hjerte, hvem Gud Er:  
Kærlighed, som uden grænser  
elsker, skønt vi intet ænser.

3. Kom, Gud Helligånd, Guds længsel,  
som lod Ordet blive kød,  
søge dybt i mørkets fængsel  
og befri mig ved sin død,  
bane vej til Lysets rige  
ad Gud Faders nåde-stige.

4. Kom, Gud Helligånd, vejleder,  
lyset fra Guds evighed.  
Vi er pilgrimme, vi beder:  
Vis os vej, velsign hvert fjed.  
Lad os Kristus-vejen vandre,  
tænde Kristus-lys for andre.

5. Kom, Gud Helligånd, Guds flamme,  
kom, sæt hjerterne i brand,  
så vi mange én og samme  
kærlighed kun rumme kan.  
Nyskab os til stadig mere  
Kristus-lighed, Gud til ære.

6. Kom, Gud Helligånd, livskilde,  
stil vor sult og sluk vor tørst.  
Ene du kan længslen stille  
på vor vandring, hvor vi først  
mættes helt, når vi er fremme  
i Guds favn, hvor vi har hjemme.

7. Kom, Gud Helligånd, vi beder,  
bed i os, som ser så kort.  
Når i bøn du hjertet leder,  
vandrer vi mod Himlens port.  
Livets Kilde, gennemskyl os,  
kom i Jesu navn og fyld os!