

Guds Ånde over vandet fór

Tekst og mel.: Søren P. Grarup 2001/02. Becifring: Morten Grarup

The image shows a musical score for the hymn 'Guds Ånde over vandet fór'. It consists of four staves of music in G major, 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The chords are indicated above the notes.

Guds Ån - de o - ver van - det fór og vak - te alt til li - ve - et
ek - ko af Guds ska - ber - ord, som in - gen pen kan
skri - ve, dog ri - stet ind i so - lens glød, i jord og
vand og vin - de, i frø - et, som kun ved sin død i
spi - ren sæt - ter min - de.

1. Guds Ånde over vandet fór
og vakte alt til live -
et ekko af Guds skaberord,
som ingen pen kan skrive,
dog ristet ind i solens glød,
i jord og vand og vinde,
i frøet, som kun ved sin død
i spiren sætter minde.

2. Gud åndede sit billed ind
i mennesket, han skabte.
Men blindt vi lod os bilde ind,
at vi var gud - og tabte
den Ånd, som bærer livets ord,
den kraft, en frøskal huser.
Fortabt er den, der tror sig stor,
såvel som den, han knuser.

3. Gud åndede sit guddomsord
ind under Marias hjerte.
Guds lige blev vor lille bror,
vor træ, som bar vor smerte.
Guds skaberord i kød og blod
lod i vor dåb sig sænke.
Som frøet ved Guds Ånde lod
han i vor død sig lænke.

4. Gud ånded over Jesu dåb
og over gravens stene.
Og frøet spirede med håb
for alle døde bene.
Det påsegry slap Ordet løs,
som alt ved Ånden skabte.
Og dødens drot for livet gøs.
Nu jubler de fortabte.

5. Gud ånder nådens glædesråb
med pinsens påskevinde:
Ved Kristus-tro og Kristus-dåb
skal alle frelse finde.
Ved Åndens dåb i kærlighed
sit navn han på os rister,
så vi skal se hans herlighed,
hver gang vor frøskal brister.

6. Gud ånder på os nu i dag
for os som frø at sprede.
Så ånd da ind i fulde drag
hans ord, hans liv, hans glæde.
I Jesu navn Gud give os
at leve, ånde, være
som frø, der byder døden trods
og spirer til Guds ære.