

## En sprække i skyen.

En til dels gudelig håbsvise om sprækker i lidt af hvert.

Tekst og melodi: Søren P. Grarup 2025.

Becifring Morten Ahm Grarup.

The image shows a musical score for the song 'En sprække i skyen.' It consists of four staves of music in a 3/4 time signature, with a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on a treble clef. Chord symbols are placed above the notes. The lyrics are written below the notes.

En spræk-ke i sky-en, et glit-ren-de glimt i vin-te-rens tus-mør-ke - da - ge får  
far-ver - ne frem, som så læn-ge var glemt, og for-års-håb ven-der til - ba - ge. Så  
sår jeg et frø, det er småt og for-sagt, men frø - et kan spi-re, når sol - len får magt. For  
håb er at sat - se på det, som vi hå - ber, om an - dre så kal - der os hå - ben-de tå - ber.

1. En sprække i skyen, et glitrende glimt  
i vinterens tusmørkedage  
får farverne frem, som så længe var glemt,  
og forårshåb vender tilbage.  
Så sår jeg et frø – det er småt og forsagt –  
men frøet kan spire, når solen får magt.  
For håb er at satse på det, som vi håber,  
om andre så kalder os håbende tåber.

2. En sprække i stormagters ufredskultur  
i mol-dystre, usikre dage –  
et uventet smil, et par øjne i dur,  
og fredshåbet vender tilbage.  
Så smiler jeg også til en eller to,  
for smilet kan smitte, og freden kan gro.  
For håb er at gå efter det, som vi håber,  
om andre så kalder os håbende tåber.

3. En sprække i angsten for klima og vejr,  
at floder og storm skal os ramme.  
Guds regnbuepagt\*) – stadig lyser den her,  
gør misbrug af kloden til skamme.  
Så køber jeg genbrug og sparer benzin,  
måske er min indsats for lidt og til grin.  
Men håb er at handle på det, som vi håber,  
om andre så kalder os håbende tåber.

4. En sprække i tiden, som indkapsler os –  
en moder til alle de sprækker.  
Et barn i en krybbe – Gud er her på trods,  
og kærligt han hånden os rækker.  
Så vil jeg da leve i fuldeste drag  
og elske, for Guds rige kommer en dag!  
For håb er at leve på det, som vi håber,  
om alle så kalder os håbende tåber.

\*) 1. Mos. 9,12-17