

Se, Jesus, jorden!

Læsesalme

(Kan læses som veksellæsning mellem oplæser og forsamling.
Forsamlingen læser det indrykkede.)

1. Se, Jesus, jorden ulmer under vore fødder,
og dødens gløder sætter ild i livets rødder.
I fredens navn slår hadet ud i luer,
og frygt fortærer lande, byer, stuer.
Tænd kærlighedens modild i mit hjerte.
Den brændte i dig, Jesus,
da du på dødens træ bar livets smerte
2. Se, Jesus, jorden sprækker rundt om vore lagre,
mens sultens høstmand høster stadig flere agre.
I vækstens navn blir overflod til ørken,
for vore hjerter visned hen i tørken.
Lad livets kilde risle i mit hjerte.
Den sprang i dig, o Jesus,
da du på dødens træ bar livets smerte.
3. Se Jesus, jorden smuldrer mellem vore hænder,
og livets fine tråde blir til løse ender.
I kløgtens navn blir visdom kun for tosser
vi splejser gener, alt mens sjæle flosser.
Men skab i mig et helt og ydmygt hjerte
i trit med dit, o Jesus,
da du på dødens træ bar livets smerte.
4. Se, Jesus, jorden, der blev skabt som Edens have –
en losseplads får vore børn i vuggegave.
I fremskridts navn vi knægter liv i blinde,
for selvished forgifted sjæl og sinde.
Men rens mig og så livsfrø i mit hjerte,
det liv, som sejred, Jesus,
da du på dødens træ bar livets smerte.
5. Se, Jesus, jorden, som er gledet os af hænde,
mens magtesløs vi ser den sprække, smuldre, brænde.
Men i dit navn jeg vover tro på livet,
fordi du har dit liv for verden givet.
Så vend mig - giv mig livets Ånd i hjerte,
at jeg kan følge, Jesus,
dig, som på dødens træ bar livets smerte.