

Den lille pilgrim

Der var engang en ganske lille pilgrim. Den var rigtignok ikke ret stor. Men til gengæld var den så umanerlig pil-grim, at den næsten ikke turde se sig selv i et spejl. Besynderligt, at så lille en pilgrim kan være så pil-grim.

Den lille pilgrim vandrede, som sådan no'en jo gør. Når den gik gennem byer, vendte den ansigtet bort fra butiksruderne, der var som store spejle. Når den vandrede gennem naturen, undgik den de store søer og de små vandpytter for ikke at spejle sig i dem. Når den var nødt til at drikke, lukkede den altid øjnene, før den bøjede sig ned mod kilden. Når den mødte andre pilgrimme, så den ned på deres støvler for ikke at komme til at spejle sig i deres øjne (og pilgrimsstøvler er jo aldrig spejlblanke – vel!)

Den turde ikke se sit eget spejlbillede – så pil-grim var den. Og den var så optaget af ikke at se sit pil-grimme spejlbillede, at den ikke kunne få øje på alt det smukke, der dog også findes hist og her.

”Hvor er verden dog pil-grim!” sagde den lille pil-grimme pilgrim til sig selv.

Da den lille pilgrim havde vandret sådan i lang tid, fandt den det alt for besværligt hele tiden at skulle lukke øjnene i og op og i og op for ikke at se sit eget pil-grimme spejlbillede og andre pil-grimme ting. Den vænnede sig til at gå med lukkede øjne hele tiden. Det var i grunden ret besværligt, for den stødte jævnt hen ind i et eller andet eller nogen, men ganske effektivt undgik den sit eget pil-grimme spejlbillede.

Den lærte efterhånden at mærke, hvad eller hvem den stødte ind i. Men en dag stødte den ind i noget, den ikke kendte – eller var det mon nogen? Den lille pilgrim mærkede efter. Det var levende – måske en person, selv om den var alt for stor.

”Hvem er du?” Spurgte den lille pilgrim.

”Jeg er den store pilgrim”, lød svaret. ”Jeg har vandret fra himmel til jord og tilbage igen. Men sig mig, lille pilgrim, hvorfor går du med lukkede øjne?”

”Det er fordi jeg er så pil-grim, at jeg ikke tør se mig eget spejlbillede.” svarede den lille pilgrim.

”Det kender jeg godt,” sagde den store pilgrim, ”og jeg kan hjælpe dig.”

”Hvordan det?” spurgte den lille pilgrim.

”Jeg har et spejl, som kan gøre dig smuk,” svarede den store pilgrim.

”Må jeg låne det spejl?” spurgte den lille pilgrim.

”Nej, du må ikke *låne* det – det er dit - - og det er mit og alle menneskers,” svarede den store pilgrim.

”Jamen, hvor er det?” spurgte den lille pilgrim.

”Det er lige her,” svarede den store pilgrim, ”læg dig ned på ryggen.”

Den lille pilgrim lagde sig ned på ryggen.

”Åben dine øjne og se,” sagde den store pilgrim.

Tøvende og forsigtigt åbnede den lille pilgrim det ene øje og blev meget forbavset, for den kunne ikke se den store pilgrim, den lige havde talt med.

”Hvor er du, store pilgrim?” spurgte den lille pilgrim og åbnede begge øjne.

”Jeg er lige her – lige her, hvor du er - altid,” svarede den store pilgrim.

”Men hvor er spejlet, der kan gøre mig smuk?” spurgte den lille pilgrim.

”Se op!” svarede den store pilgrim, ”hvad ser du?”

”Jeg ser den blå himmel,” sagde den lille pilgrim.

”Den er dit spejl,” sagde den store pilgrim, ”hvad mere ser du?”

”En stor, smuk, lysende sol,” svarede den lille pilgrim.

”Dér ser du – det er dit spejlbillede, for sådan ser jeg dit ansigt, når jeg ser på dig,” sagde den store pilgrim og lo, så fuglene begyndte at synge og bækken gav sig til at klukke med.

Den lille pilgrim blev helt målløs. Var det virkelig dens eget spejlbillede deroppe? Den lille pilgrim begyndte at le med. Og den åbnede sine øjne så højt, at den næsten ikke kunne lukke dem igen. Den så sit lysende spejlbillede deroppe, og den så alting omkring den – og hvor var det smukt alt sammen.

Da den lille pilgrim havde sundet sig en halv dags tid, rejste den sig op.

”Tak, store pilgrim!” sagde den og gik videre.

Efter et par mil mødte den en mand, med støvler på fødderne, stav i hånd og hat på hovedet.

”Davs!” sagde manden, ”Fred og alt godt! Er du også pilgrim på pilgrimsvandring?”

”Nej,” svarede den lille pilgrim, ”Jeg er pil-smuk, og jeg går pil-smukvandring! Skal vi følges?”